



41ste jaargang nr. 2 - viermaandelijks – mei-juni-juli-aug.2019

Verantwoordelijke uitgever, Daniel Deschacht, Lotuslaan 19, 8400 Oostende

## BESTUURSLEDEN HEEMKRING ' t SCHORRE STEENE

Daniel Deschacht	Lotuslaan 19 8400 Oostende	0498 927511 daniel.deschacht2@telenet.be
Roland Defever Penningmeester	Gistelsesteenweg 228 8400 Oostende	059 505150 roland.defever@telenet.be
Katrijn Dhooghe-Compernelle Secretaris	Roerdompstraat 57 8400 Oostende	059 508327 of 0475 367232 katrijn.compernelle@skynet.be
Robert Lisabeth Redactie tijdschrift	Heidebloemstraat 24 8400 Oostende	059 503109 of 0497 848449 lisabeth.robert@gmail.com
Raoul Decrop	Steensedijk 146 8400 Oostende	059 800847 raoul.decrop@telenet.be
Roger Fockedeey	Melkerijstraat 2 8400 Oostende	059 501486
Hugo Devos	Stenedorpstraat 29-31 8400 Oostende	059 700199 Zilvervos1@telenet.be
Laurenzo Theuma	Stenedorpstraat 45 8400 Oostende	0472 418154 boeremarkt@hotmail.com
Dirk Coghe	Druivenlaan 16 8400 Oostende	059 700964 dirk.coghe@telenet.be
Aline Vanslebrouck	Schorremolenstraat 1 8470 Snaaskerke	alinea@telenet.be alinea@telenet.be@hotmail.com
Wim Cordy	Ter Zwaanhoek 27 8400 Oostende	wim.cordy@telenet.be
Patrick Delmouzee webmaster	Kraanvogelstraat 36 8400 Oostende	059/509806 delmouzee.patrick@skynet.be
Philippe Menu Coördinator Zomereexpo's	Waterlelielaan 11 8400 Oostende	
Paul Vandewalle Erevoorzitter		paul.vandewalle2@telenet.be

e-mail: [heemkringschorre.steene @telenet.be](mailto:heemkringschorre.steene@telenet.be)

# Inhoud

- Lidgeld 2019 / website Heemkring blz. 4
- Uitgifte boek tekstafiches van Steene uit de Eerste Wereldoorlog blz. 5
  
- De zomertentoonstelling in de Molen - deelnemers blz. 6
- Model gedicht R.G. Fockedeey blz. 7
- Programma 2019 met weetjes : 2 uitkijktorens en Astropolis blz. 8
- De Mariaschool na 82 jaar.... blz. 9-10
- Julien Vermote – In Memoriam Blz.11-12
- Uit de “oude doos” R. Decrop blz.13-15
- Oude gebruiksvoorwerpen nr. 78 R.& H.Devos blz. 16
  
- Pastoor Luc Vantyghem blz. 17
  
- Schenkingen en sponsors blz.18-20
  
- Kent u de heemkundige kring 't Schorre Steene ? Blz.22

## Uw tijdschrift digitaal !

Wenst u naar de toekomst ons contactblad digitaal te ontvangen ?  
Voordelen:

- is in kleur
- sneller iets opzoeken
- je spaart ruimte
- je vermindert de papierberg

Stuur een mailtje met je voorkeur naar [heemkringschorre.steene@telenet.be](mailto:heemkringschorre.steene@telenet.be)

- Enkel nog digitaal
- Enkel hardcopy

## Lidgeld 2019

Het lidgeld voor 2019 bedraagt **15 €** en kan betaald worden op rekening BE24 0010 6883 7138 van Heemkring Schorre Steene

U kan altijd ons tijdschrift **sponseren** en uw logo laten opnemen: minimum bijdrage van **25 euro**

Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hieronder vermeld rekeningnr. op naam van Heemkring 't Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te mailen.

**BE24 0010 6883 7138**

**BIC: GEBABEBB**

## WEBSITE

Neem ook eens een kijkje op onze website.

Hier kan je onder andere terecht voor het opvragen van het nieuw reglement van de zomertentoonstellingen 2019 en het bijhorend inschrijvingsformulier.

<https://www.steneheemkring.be/>

# Uitgave boek

## “Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene”

Met de jaarlijkse tentoonstelling 2018 werd *ook een boek uitgegeven “Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene”*.

Het geschiedkundig belang van de oorlogsaffiches is zonder twijfel zeer groot. De affiches en de geschreven berichten waren het belangrijkste en enige communicatiemiddel tussen de diverse overheden en de bevolking in het door de Duitse troepen bezette gebied.

Alle aspecten van het dagelijks leven kwamen op de affiches aan bod.

Het ging om de voedselvoorziening in brede zin, regeling van de markt, opeisingen allerhande, afschrikwekkende affiches over terdoodveroordelingen, mededelingen betreffende militaire verrichtingen, maatregelen tegen besmettelijke ziekten, samenscholingsverbod, hondsdoelheid, enz...

Het boek samengesteld door Daniel Deschacht en in eigen beheer uitgegeven door de Heemkring 't Schorre Steene op een beperkte oplage is nog beschikbaar

### Technische informatie

Formaat : A4.

In kleur – garengenaaid gebonden – 128 bladzijden.

Kostprijs : **24,00 €**.

Leden aangesloten bij de heemkring krijgen een korting en betalen slechts **22,00 €**.  
Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

Geïnteresseerd ? Stort dan het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de heemkring

**BE24 0010 6883 7138 - GEBABEBB**

Gelieve duidelijk te vermelden “Boek Tekstaffiches” en uw adres.

Of neem contact met een van de bestuursleden

E-mail: [heemkringschorre.steene@telenet.be](mailto:heemkringschorre.steene@telenet.be)



## DE ZOMERTENTOONSTELLING IN DE MOLEN



<b>week</b>	<b>kunstenars</b>
14-20/6	Sonia Helmont Peter Wouters
21-27/6	Kavaly Nicole Knockaert
28/6-4/7	Marina Bousse Rudy De Boeck
5-11/7	Marc Blontrock Elisabeth Mostrey
12-18/7	Philip Vanderlinden Lore De Backer
19-25/7	Gigi Praet Viviane Decramer
26/7-1/8	Christiane Lestaeghe Nicole Zoete
2-8/8	Patrick Delmouzée Kortaki
9-15/8	Nicole Lefèvre Claudine Billiet
16-22/8	Nadine Constandt Jeannine Rosseel
23-29/8	Suzy Vanhooren Redgie Van Troost
30/8-5/9	Franky Maes Didier Van Damme

## MODEL

Naakt.

Onbeweeglijk.

Alle ogen gericht  
op al mijn onderdelen.

Vervelen.

Snakken

naar beweging.

Verkramppt vechten

tegen tijd

en eenzaamheid.

Naar adem happen.

In je kleren stappen

en verdwijnen

en opnieuw verschijnen

als een beeld,

jou eigen evenbeeld

met niet eens een naam.

*R.G. FOCKEDEY uit "AMBROZIJN"*

## Programma 2019

**5 mei** om 10 u 30 de Algemene Vergadering met om 11 uur aansluitend de traditionele 7<sup>de</sup> Dag met gastsprekers.

14 juni tot en met 5 september de Zomertentoonstelling in de Molen

6 september de BBQ

1 november tot en met 3 november de jaarlijkse tentoonstelling :  
“ Oude voorwerpen”

---000---

Weetjes !

Twee nieuwe uitkijktorens tegen 2025 !

Het stadsbestuur, de provincie West- Vlaanderen en Westtoer slaan de handen in elkaar voor de realisatie van twee nieuwe uitkijktorens. Op de site Halve Maan op de Oosteroever zullen twee bunkers dienst doen als uitkijkpunt en in de Tuinen van Stene komt een nieuwe uitkijktoren. De Tuinen van Stene is nu een rustige groene plek die zal worden uitgebouwd tot landschapspark met plaats voor nieuwe vormen van tuinieren en stadslandbouw. De site, die ook deel uitmaakt van het Groen Lint, wordt een ontmoetings- en rustplaats voor fietsers en wandelaars. Op deze locatie wordt een nieuwe uitkijktoren van twintig meter hoog gebouwd die een uitzicht van 360 graden zal bieden over de polders, de luchthaven, Stene, de stad en de duinen. De toren zal beschikken over drie uitkijkniveaus. Het laagste niveau is voor iedereen toegankelijk en zal twee meter boven de grond al een mooi uitzicht bieden op de akkers. Op het tweede niveau op acht meter hoogte kan je als bezoeker even uitrusten en genieten van de omgeving voor je de beklimming verderzet tot op het hoogste platform op twintig meter hoogte.

ASTROPOLIS opent weldra de deuren !

De opening komt eraan. Momenteel gebeuren nog de laatste aankleding en inrichting van de verschillende ruimtes. Verder worden alle technische snuffjes uitgetest en binnenkort worden de vrijwilligers klaargestoomd. Normaal is de opening in juni. Hou voor de exacte datum zeker de Facebookpagina [www.facebook.com/astropolis.be](https://www.facebook.com/astropolis.be) of de website [www.astropolis.be](http://www.astropolis.be) in de gaten !

Bron : De Grote Klok - Oostende



**Na 82 jaar valt eind juni het doek over de Mariaschool, de kleinste school van de stad. De 38 kleuters kunnen terecht in de Sint-Lodewijksschool, Guido Gezellestraat, in dezelfde wijk.**

1937 : Geruchten deden de ronde dat er op de wijk Meiboom een rijkswachtkazerne opgetrokken zou worden. Daarom gaf Eerwaarde Heer Deken Desmet van Oostende, in opdracht van Zijne Excellentie Monseigneur Lamiroy, op 18 juli 1937 de taak aan de Zusters Vincentius à Paulo uit Rumbeke (in de volksmond de Zusters van Liefde genoemd) om een nieuwe school te bouwen op de Meiboom. Daarmee hoopten ze de kinderen van de nieuwe gezinnen die de kazerne ongetwijfeld zou aantrekken, te kunnen voorzien van onderwijs. De rijkswachtkazerne is er evenwel nooit gekomen, het schooltje wel. De bouw nam een aanvang op 9 augustus en was af op 31 augustus 1937. Voor de zusters van Rumbeke was het hun derde stichting in 't Noorden. De eerste was de bouw van de school met drie klaslokalen en een woning voor de zusters in Stene-dorp in 1881. De tweede stichting was de bouw van een klooster en van de Sint-Lodewijksschool op de Conterdam in 1906. En het nieuw schooltje met twee klaslokalen op de Meiboom op amper één kilometer van de Sint-Lodewijksschool. Op 4 september werd het gebouw gewijd door Eerwaarde Heer Deken Desmet en toegewijd aan de Heilige Maagd. Vandaar de naam 'Mariaschool'.

Vanaf 1938 deed het schooltje ook dienst als lokaal van 'Moeder- en Kinderwelzijn'.

Op 1 september 2001 werd de Mariaschool overgeheveld naar de Sint-Lodewijksschool op de Konterdam.

Het schoolbestuur van basisonderwijs Zeebries vzw, waar de Sint-Lodewijksschool toe behoort, besliste nu om het Mariaschooltje volgend schooljaar niet meer te openen. Een wijkschooltje met 38 kleuters en twee leerkrachten is niet meer te verantwoorden.

Bronnen :

J. Delbaere – Het klooster der zusters van Liefde van de H. Vincentius à Paulo te Rumbeke.

Beeldbank Stad Oostende

75 jaar Mariaschool Johan Vergaerde



## Julien VERMOTE in memoriam

Tot onze spijt vernamen wij het heengaan op 1 maart laatst van Julien Vermote, gewezen arbeider Groendienst Stad Oostende. Julien samen met zijn vrouw Alice of Aliesje woonden op Stene en van 1951 tot 1961 tapten zij beiden in café Vliegmachien – 't Vagevier, nu Steentje op de Steensedijk 34 (nu 92). Het koppel nam in 1963 de uitbating over van het populair café Vliegplein. Steensedijk 253, hoek met de Torhoutsesteenweg. Naam van het café verwijzen naar het vroegere vliegveld van Steene in de buurt. De 'Manillersvrienden' kwamen er iedere zaterdag hun kaartje leggen. Ook vogelpikliefhebbers konden er terecht.

Cafébaas Julien Vermote behoorde samen met andere Stenenaars als Maurits Coucke, Kamiel Mombert, René Stappers,...tot een beloftevolle groep bokssporters van de stal van Theo Vanhaverbeke. Hij werd onder andere Belgisch Kampioen bij de liefhebbers en ook als prof stond Julien zijn mannetje.

Op d'Hooge Barrière werden trouwens tot in de vijftiger jaren met de jaarlijkse kermis, de week van Sinksen, rennen georganiseerd met paard en kar. In die periode behoorde de jaarlijkse kermis tot een van de grootste van West-Vlaanderen. Julien Vermote won deze jaarlijkse paardenkoers opeenvolgend in 1948, 1949 en 1950.

Onze deelneming aan Alice en familie.





Bron : Beeldbank Oostende  
Cafés van vroeger en nu – Daniel Deschacht

## NONKEL SEPPEN TE STENE

Kijkt men nog eens terug naar de tekst van "UIT DE OUDE DOOS" dan is deze scriptie - duidelijk vermeld in de tekst - een scriptie van Marcel Leeuwerck. Dat is ook het geval voor de tekst over Nonkel Seppen te Stene en de vele alternatieve gedeconstrueerde transcripties ervan. De kern van het verhaal blijft steeds herkenbaar. De variatie ontstaat door het toevoegen van nieuwe gegevens, nieuwe details, gewijzigde zinsconstructies en het doel waarvoor het als publicatie bestemd was: zoals De oude doos zelf als verkorte versie, voor een gidsenbeurt, het parochieblad van Sint Anna, voor krant, voor een tijdschrift?

Ik was verheugd deze copies in handen te krijgen. Ik ben Marcel er dan ook zeer dankbaar wanneer hij mij in een onderling gesprek de publicatie er van in ons tijdschrift 'T SCHORRE heel gunstig genegen was.

Raoul Decrop

### Marcel Leeuwerck:

"Onze kring beloofde onlangs om gedurende dit zomerseizoen een reeks wandelingen te begeleiden doorheen de dorpskom van Stene. Iedereen zal dit toejuichen, want het mooiste dorpsgezicht van onze kustvlakte verdient een ruimere bekendheid.

Er valt immers heel wat te vertellen over het rijk versierde kerkje, alleen al door zijn hermetische uitstraling.

Ook de witte molen, de imposante pastorie en de aangrenzende historische polders bezitten hun eigen boeiende verhalen.

Onze gasten zullen wellicht verrast struikelen over het sierlijke neogotische grafzerk uit 1903 van pastoor Josephus Gezelle, de jongste broer van de beroemde dichter Guido.

Ongetwijfeld wensen de bezoekers daarover meer bijzonderheden te vernemen. Wij kunnen ruimschoots aan deze wens voldoen.

Deze pastoor doorliep - zacht gezegd - een bizar curriculum . Wij zijn immers uitbundig over zijn avonturen ingelicht door zijn literair zeer begaafde verwanten.

Broer Guido striemde hem soms in vloeiende verzen. Ook neef Cesar Gezelle rekende af met zijn heeroom.

Maar vooral zijn neef Stijn Streuvels beschreef Josephus ongenadig in zijn

#### "Kroniek van de familie Gezelle" (1960)

Wij willen deze lectuur graag aanbevelen. Ze levert immers aan onze generatie niet alleen de levensloop van een buitenbeentje van de familie maar ook een intiem beeld van het saaie gezinsleven bij de bescheiden maar doodeerlijke plattelands middenstanders tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw.

Streuvels gebruikt op bijna iedere bladzijde van zijn boek het woord "onhebbelijkheden" om de zwijgzame aard en de stugge verhoudingen bij de familie Gezelle te karakteriseren. Het ging er zeker zelden "gezellig" aan toe! Aan het slot van zijn relaas voelt de schrijver zich toch wel opgelucht als hij het mag beleven hoe zijn eigen afstammelingen een opener en blijer kijk op de wereld en hun toekomst uitstralen en zo duidelijk de "onhebbelijkheden" van de vorige generaties achter zich laten."



## Kroniek van de familie Geselle

Streuvelds' kroniek begint bij zijn grootouders. Bompia Pier-Jan Gezelle die als tuinman opgewekt de natuur meeleeft genoot de faam van een "aardegaard" en zijn liefde voor de natuur klinkt openlijk door in de gedichten van zoon Guido. Wel verzuurde het verlies van zijn spaarcenten zijn oude dag.

Moeder Monica Devriese bezat een totaal tegengesteld karakter. Zij was ingetogen, vreesachtig en miscontent, karaktertrekken die wij ook lezen tussen de regels van Guido's poëzie. De overige kinderen erfden de eigenschappen van beide ouders. Ze combineerden zowel vaders extraverte levenslust als moeders introverte schuchterheid.

Louise, (de moeder van Stijn) bleek het meest bij de hand en moest veel ten goede bemiddelen tussen de andere leden van de Sibbe. Romain die een welgesteld vuurwerkmaker werd hield zich altijd zwijgzaam en knorrig op in de huiskamer.

Florence trok in het klooster te Heule en verzorgde er ouderlingen. En, - Jozef - de jongste van de familie kende een zeer wisselvallige levensloop. Het hoofdstuk dat neef Stijn aan "nonkel Seppe" wijdt leest als een farce.

Het beslaat een viertal bladzijden waaruit wij enkele alinea's citeren die

in het bijzonder zijn kortverblijf te Stene (12/9/1898-18/6/1903) betreffen.

"... Hij was jongste door grootmoeder (Monica) bekakeld en kon bij haar niets mispikkelen..."

"... een madame uit Oostende (wie mag dat zijn?) heeft mij verteld dat zij als jong meisje te Stene van Pastoor Gezelle een mandoline gekregen had..."

"... hij ging de overste van het klooster te Heule bezoeken en weigerde zijn zuster goedendag te zeggen die in dat zelfde klooster non was..."

" omdat hij pastoor was te Stene verzamelde hij in zijn hof alle mogelijke soorten stenen..."

(Broer Guido zou hem daarom gispn en zouden van die verzameling nog sporen over blijven?)

"... hij is zeker bij ons thuis (te Heule) nooit op bezoek gekomen..."

" Ik heb hem voor het eerst in levende lijve aanschouwd op de begrafenis van nonkel Guido, waar hij op de receptie bij de familieleden, te laat is aangekomen en recht tegen over mij kwam te staan" Hij was kleiner van gestalte dan nonkel Guido en Romain, kaalhoofdig scherpe neus en spleetogjes, met toe genepen mond. Hij heeft het niet volgehouden tot het lijk groeten was afgelopen en is schielijk uit de rang verdwenen. Tijdens de duur van de lijkdienst heeft hij zich doen opmerken door in en uit de kerk te lopen. Bij de rouwmaaltijd in het Engels klooster is hij bij de familie niet willen komen aanzitten. Er is hem in een aparte kamer opgediend geworden. (Kortom een kleinzielige familieruzie " tot schaamte heel de familie")

Begrijpelijk moest er ook een erfeniskwestie volgen:

"...eerst wilde hij niets hebben... en eiste dan alles voor hem alleen... Stijn en de twee kozijns hebben de inboedel dan samengeraapt en naar Stene verzonden, waar voor de boeken en de rest nog een hele "odyssee" volgde.

Reeds zijn roeping bleek een chaos. Streuvelds schrijft: Hij wilde studeren, daarna is hij priester

willen worden en er uit getrokken om bij de Jezuïeten aan te landen, daarna als zendeling naar Engeland, dan weer naar het seminarie, met ondertussen twijfel...,zocht als leek in het onderwijs en eindelijk definitief priester geworden en een plaats gekregen als hulpastoor...te Lendeledede, te Klerken,te Zillebeke, en eindelijk door voorspraak van zijn broer Guido bij de bisschop -pastoor te Stene"

## Overlijden

Zijn overlijden op 18 juni en de herrie daarop rond zijn testament waren alleen maar een last voor de familie.

Streuvels besluit het hoofdstuk met "Hij is roemloos heengegaan!"

Voor broer Guido moet "den Seppen" een waar kruis om dragen geweest zijn.

Na een zoveelste bezoek te Stene schreef hij volgend gedicht met allerlei West-Vlaamse synoniemen voor "nietsnut".

Zijn lastige broer betitelt hij als "Verloren brood"

Verloren broed zijn zulke lieden'  
die weinig hope of geene hem bieden,  
't zij waar zij gaan of waar zij staan,  
van eens of anders mee te slaan.  
't zijn steiteniets, 't zijn daghuurdieven,  
't Zijn wanbetaalde wisseldieven,  
't Zijn bodemloze vaten, daar  
't gevangen water deurevaart,  
die wint voor zulke of werkt voor nieten  
zal arbeid hij en geld verschieten.  
Voor zulken bakt, gering of groot  
die bakken wilt - verloren brood!

De zachtmoedige Guido Gezelle komt in dit gedicht wel zeer hard uit de hoek tegenover zijn onstabiele en verspilzuchtige broer die in die in Stene het geld door de ramen en deuren gooide en teerde op zijn familie. Na zijn dood volstond de inboedel niet eens om de kosten van begrafenis te Stene te dekken.

## Medisch wiekendoosje



Afmetingen :  $\varnothing$  5,5 cm  
H : 5,5 cm

Rond metalen doosje met kleine versterkte opening in het deksel.

Het rolletje wicken wordt in het doosje geplaatst en het uiteinde van de wiek wordt door het gaatje gestoken.

Nu kan men de nodige hoeveelheid wiek uit het doosje trekken en afknippen.  
De rest van de wiek blijft proper en steriel in het doosje zitten.

Wiek : Steriel, katoenen gaas in lintvorm dat uit 24 draden bestaat met zelfkant.  
Wordt gebruikt om kleine wonden en lichaamsopeningen te tamponneren.

Het wiekdoosje werd reeds gebruikt in de 19<sup>e</sup> eeuw maar wordt ook nog hedendaags gebruikt hetzij in kunststof.

Te bezichtigen in Gasthof Vossenhol, Stene

Devos Hugo



## Afscheid nemen is het ontstaan van nieuwe herinneringen.

Op 24 februari nam Stene na een periode van 25 jaar afscheid van pastoor Luc Vantyghem. Op 10 maart werd hij aangesteld in de St Rochuskerk van Blankenberge. Priester Luc was een imposante verschijning maar stelde de mensen direct op hun gemak door een ongeunstelde empathie en doordachte raad. Deze dynamische Brugse priester van 52 jaar werd beschouwd als vooruitstrevend en pragmatisch. Hij was bij de nauwe medewerkers ook gekend als de priester-organisator. Feit is dat hij de organisatie van de parochies van Zandvoorde, Conterdam en Stene heeft voorbereid op de toekomst. Dank zij een goede samenwerking en zijn spontane houding heeft hij de fundering kunnen leggen van de parochiale eenheid KANA.

Luc Vantyghem zag op 1 juli 1966 het levenslicht in Brugge. Vader was er koster in de kathedraal, moeder was huisvrouw. Beide zonen werden priester. Broer Marc is momenteel pastoor in de pastorale eenheid Margareta in Lichtervelde. Zelf is Luc afgestudeerd aan het Groot Seminarie Brugge in 1991. Na zijn priesteropleiding in Brugge deed priester Luc zijn legerdienst als aalmoezenier in Gent. In 1993 werd hij pastoor op de Conterdam. In 1995 werd Luc één van de drie pastoors in de federatie Stene, toen nog één van de eerste federaties in West-Vlaanderen.

"Ik heb heel lang mogen blijven, normaal blijft een priester ongeveer tien jaar op een parochie. Doordat ik er steeds nieuwe taken bijkreeg, heb ik lang kunnen blijven. Ik moest even slikken, zegt hij, bij het horen van het voorstel van de bisschop. Mijn verstand zei ja, ik neem deze uitdaging aan. Maar het hart wilde niet direct mee: tenslotte moet je een stuk levenswerk en zoveel contacten met mensen met wie je samen zoveel beleefd hebt, achterlaten. Ja, 't is met spijt in 't hart dat ik Oostende verlaat".

Wij wensen hem het allerbeste bij zijn nieuwe uitdaging.

Op 17 maart 2019 werd Luc De Graeve, die een oud-studiegenoot is van Luc Vantyghem aan het seminarie, aangesteld als pastoor van de pastorale eenheid KANA.



GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - FEEST

**AL GEDACHT  
AAN EEN LEUKE  
KAART?**



Torhoutsesteenweg 482 | 8400 Oostende  
059 804 918 | oostende@dumonprint.be

Elektriciteitswerken Lestaeghe cvba



Torhoutsesteenweg 516, 8400 Oostende  
Tel. 059 80 02 84 info@lestaeghe.be  
BTW BE0872.483.128 www.lestaeghe.be







**Brouwerij Strubbe**  
Markt 1  
8480 Ichtegem  
Tel: 051 58 81 16  
Fax: 051 58 24 46  
info@brouwerij-strubbe.be

### Rouwcentrum Jim RAES

Uitvaartzorg voor mensen...  
door mensen...

Slachtersstraat 23 - Oostende  
tel: 059 / 330 007  
gsm: 0474 / 205 600



### Praatcafé 't Steentje

Steensedijk 92  
8400 Oostende  
☎ 0472 348543

gesloten op dinsdag





**Sassy's pizza en pastabar**  
veggie -en vegan vriendelijk  
different & delicious !!!

Keuken open van 12u tot 14u  
en van 18u tot 22u .

open van dinsdag ~~AVOND~~ tot zondagavond  
rustdag :maandag

**Steensedijk 23 8400 Oostende- Stene**

ook om mee te nemen  
0475/ 308356

bel en bestel  
059/326 104

sassys1@msn.com

Seakia Cardon

**[www.sassys.be](http://www.sassys.be)**

btw BE0781282248 HR 0060663  
Belfius : BE90 0682 3936 7432

# BROS CARRÉ

BARBIER COIFFURE



DE 7<sup>de</sup> DAG + Alg.Vergadering : 5 mei 2019

In tegenstelling met de datum verschenen in ons vorig tijdschrift, is de 7<sup>de</sup> Dag verschoven naar :

**zondag 5 mei**

Algemene Vergadering om 10 u 30  
De gastsprekers om 11 uur zijn :

Mevr. Sabine CAMPANE  
Mevr. Nadia STUBBE  
Dhr. Lionel DEWULF

## KENT U DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE STEENE ?

Wij stellen ons graag even voor :

Heemkundige kring “ 't Schorre Steene”

- gesticht op 28 februari 1978 in het jaar van het dorp
- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden.
- komt samen in de molen van Stene-Dorp
- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van Stene (Dorp, Konterdam, Hoge Barriere, Nieuwe Koers, Stene-Statie)
- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken tentoon te stellen in de molen gedurende de zomermaanden
- geeft voordrachten, organiseert een “Zevende dag”, een BBQ, en diverse activiteiten
- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden
- e-mail: **heemkringschorre.steene@telenet.be**