

'T SCHORRE



Kontaktblad van de
Heemkundige Kring
't Schorre Steene

19e JAARGANG Nr.1

Driemaandelijks tijdschrift

Uitgeverij:
Oostende X



Verantwoordelijke uitgever:
Vandewalle Paul
Albatrosstraat 15
8400 Oostende

Dhr/Mevr/Juffr.

Inhoud

- Woord vooraf P. Vandewalle
- Agenda november 1996
- Tentoonstelling over "computers"
- Zieltjesavond - De Zevende Dag
- Sint-Anna: kerk van de maand
- Als... & Paradijs... R. Fockedey
- Kunstexpo's in de molen - 1996. R. Defever
- Lidmaatschap 1997
- Onze vliegschool D. Degryse

Woord Vooraf.

Beste lezer en lid van onze Heemkring. Het is een tijdje geleden dat u nog enig nieuws van ons mocht ontvangen. Maar toch willen wij u even herinneren aan een aantal komende activiteiten. Zoals u al lang weet is de maand november altijd zeer druk voor onze Heemkring, maar daarover leest u verder meer.

Mag ik u tegelijkertijd vragen uw lidgeld voor het jaar 1997 te willen vereffenen. Ook daarover leest u verder meer.

Paul Vandewalle
Voorzitter.

Stene,
een dorp in Oostende



Stene-dorp = anno 1918



*Het bestuur van de heemkundige kring 't Schorre Steene
en het bestuur van de computerclub Microm nodigen u
vriendelijk uit op de opening van de tentoonstelling:*

Computers gisteren, vandaag en morgen

*op donderdag 31 oktober 1996 om 20.00 u.
in de molen van Steene-dorp*

Na de opening volgt een receptie

*Deze expo blijft open op 1, 2, 3 en 4 november
telkens van 10.00 - 12.00 u. en van 14.00 - 18.00 u.*

U bent er van harte welkom !



Agenda voor de maand november 1996.

Donderdag 31 oktober: om 20 uur: opening van de tentoonstelling in de Molen: "Computers, gisteren, vandaag en morgen".

Van vrijdag 1 tot en met maandag 4 november: telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur: tentoonstelling in de Molen.

Vrijdag 8 november: vanaf 19 uur: Zieftjesavond, eveneens in de Molen.

Zondag 17 november om 11 uur in de Molen: de Zevende Dag van de Heemkring.

Tentoonstelling.

Computers,
Gisteren,
vandaag,
en morgen.

Het zal onze leden wellicht verwonderen dat de Heemkring voor haar jaarlijkse tentoonstelling het thema Computers aansnijdt: inderdaad niets verandert en veroudert zo snel als de computer. Juist omdat een computer zo vlug in de wereld van de "oudheden" terecht komt, willen wij een eerste overzichtstentoonstelling rond dit thema organiseren. Wij doen dit niet alleen. In samenwerking met de Oostendse computerclub "Micron" zijn wij er in geslaagd een aantal zeer oude, en soms nog werkende toestellen bijeen te brengen. Sommige daarvan zijn reeds meer dan 10 jaar oud, wat in de snel evoluerende computerwereld zeer oud is !!!

Uit deze samenwerking is een expositie gegroeid die twee facetten omvat:

- de hardware, of anders gezegd, de toestellen die nodig zijn om effectief iets te kunnen bereiken;
- de software, de toepassingsprogramma's die het mogelijk maken om resultaten met de computer te bereiken.

Alhoewel velen reeds heel goed over weg kunnen met de diverse programma's die in de loop der jaren werden ontwikkeld, blijft het "inwendige" van de computer voor velen een mysterie! Daarom wil deze tentoonstelling ook aanschouwelijk zijn zodat iedereen wat meer te weten kan komen over dit medium. Er zullen trouwens mensen aanwezig zijn die u de nodige uitleg kunnen geven.

Verder willen wij ook inspelen op het nieuwste op dit gebied: INTERNET. Wij hopen dan ook tijdens de openingsuren u de gelegenheid te kunnen geven om op het Internet te "surfen" zoals dit in het typische computerjargon heet.

Welke toestellen getoond zullen worden opsommen zou ons hier te ver brengen, wel kunnen wij u verklappen dat één van de eerste draagbare computers getoond zal worden, draagbaar is hier een rekbaar begrip want het toestel weegt bij de 20 kilo.

Wij hopen u en uw familie, en eveneens uw vrienden en kennissen, bij ons te mogen ontvangen. Ook hopen wij uw vragen dienaangaande te kunnen oplossen.

De Zevende Dag van de Heemkring.

Het is eveneens een jaarlijkse traditie om een Zevende Dag van de Heemkring te organiseren. Vroeger deden wij dit op 1 november, maar door het feit dat de herfstvacantie door velen wordt aangegrepen om er even op uit te trekken, hebben wij besloten om een andere datum te kiezen: het wordt dus zondag 17 november 1996.

Volgende personen hebben toegezegd om op de praatstoel plaats te nemen:

- Dr. Med. Els Decrop, een geboren en getogen Steense die in China als radioloog werkzaam is. Wij praten met haar over geneeskunde in China en over het leven van de Westerlingen in dit verre en onbekende land.
- Mevr. Monique Claeys: zij is Oostendse en Voorzitter van de MS-liga. Wij praten met haar over multiple-sclerose, over de vooruitzichten op genezing bij deze ziekte en over haar rol in de organisatie.
- de heer Eric Markey, gemeenteraadslid voor Demo. Met hem hebben wij het over de Oostendse politiek en de rol van de oppositiepartijen in een gemeenteraad.

Wij beginnen om 11 uur, en na de eerste sprekers wordt een korte pauze gehouden. Tijdens die pauze wordt een drankje aangeboden aan de aanwezigen.

Zieltjesavond.

Naar jaarlijkse traditie houden wij een zieltjesavond, maar dit keer gaat dit door in de Molen wegens onbeschikbaarheid van de Ridderzaal in het Vossenhol. Voor 120 BF krijgt iedereen pannenkoeken en chocomelk naar believen.

Van de gelegenheid wil ik gebruik maken om te melden dat er in de molen serieuze verfraaiingswerken aan de gang zijn: onze bestuursleden Roger Fockedey en Dries Degryse zijn bezig zowel de 1e als de 2e verdieping van de Molen op te knappen en te verven, nadat zij bij het begin van de zomer de benedenruimten reeds hadden aangepakt.

KERK VAN DE MAAND OKTOBER



SINT-ANNAKERK STENE

In oktober plaatst het bisdom Brugge de Sint-Annakerk van Stene (Oostende) in de schijnwerpers. Deze kerk is dan de „Kerk van de Maand”. Dit is een pastoraal-toeristisch initiatief van de Diocesane Commissie voor Media en Cultuur.

Meer dan twaalf eeuwen geleden was er al een bidplaats op de grond waar nu het kerkje staat. In de top van de noordelijke puntgevel prijkt het jaartal 1625. Dit verwijst naar de wederopbouw van het kerkgebouw na de zware plundering tijdens het beleg van Oostende (1601-1604). Spanjaarden, Engelsen en Hollanders hadden het gebouw geplunderd om aan brandhout, balken, ijzer, lood en stenen te graven.

In 1171 had Diederik van de Elzas het patronaat van de kerk van Stene toegekend aan de Tempeliers van de Commanderie van Slijpe. Na de ontbinding (1312) van de orde werd in 1430 de kerk van Stene, samen met die van Maria-kerke, Middelkerke en Westende onder bescherming geplaatst van Adolf IV, eerste hertog van Kleef. Door allerlei omstandigheden, onder meer van oorlogen, geraakte de kerk herhaalde malen in verval. In 1675 gebeurde de eerste

belangrijke herstelling. Een eeuw later volgde een tweede. Aanvankelijk was de kerk van Stene aan de H. Willibrordus toegewijd. Ten tijde van Napoleon werd ze de Sint-Annakerk. In 1846 werd het voorgebouw opgetrokken.

De kerk is inmiddels als Vlaams monument erkend en onderging de voorbije twee jaar een ingrijpende restauratie, zowel binnen als buiten.

OPVALLEND

Merkwaardig aan de buitenzijde van de kerk is de scheve toren. Ook opvallend zijn de twee wolfsdaken: één boven de absis van de noorderbeuk (oudste kerkgebouw) en één boven de absis van de middenbeuk (uitbreiding van de kerk). Buiten is er ook een Oberammergaukruis: de palmhouten gekruisigde Christus tegen de absis van de middenbeuk. Op het kerkhof ligt Jozef Gezelle begraven, 37ste pastoor van Stene (1898-1903). Hij was de broer van Guido die dikwijls op bezoek kwam in de pastorie.

In de kerk is er ook veel het bezichtigen waard: de versiering rond de sacramentstoren in het

koor, de twee glas-in-loodramen uit 1904 (Sint-Anna en de H. Apollonia) en de zes ramen in de noord- en zuidgevel, de eikenhouten predikstoel, de in prachtig houtsnijwerk vervaardigde communiebank, de gepolychromeerde kruisweg van de Sint-Lucas-

school van Gent, het polychroom beeld van Sint-Anna-ter-drieën, het Willibrordusaltaar van 1636.

Elke zondag in oktober wordt de hoogmis van 10 uur bijzonder verzorgd door parochianen (jeugdkoor St.-Andreasinstituut,

Sint-Annakoor, Sint-Gregoriuskoor en de Jeugdgroep Rotterdam). Mgr. Roger Vangheluwe gaat zondag 13 oktober in de viering voor, 's Namiddags (14-17 uur) is er doorlopend in de kerk een voordracht met dia's over „De symboliek in onze kerk” en „De heiligen in onze kerk”. Lucien Declercq leidt deze voordrachten. Ook worden de kerk-schatten tentoongesteld. Om 17 uur sluit een gebedsmoment de dag af. Zondag 27 oktober is er een missietentoonstelling in het parochiaal centrum „De Griffioen”.

N.a.v. „Kerk van de Maand” zijn achteraan de kerk enkele nieuwigheden verkrijgbaar; een keramieken kruisje van de H. Anna, mapje met vijf ansichtkaarten van de Sint-Annakerk en een kunstmap met zeven reproducties van pentekeningen over de Sint-Annakerk door de groep „Steense Kunstenaars”.

Gedurende de maand oktober kunnen groepen ook op werkdagen de voordrachten met dia's aanvragen bij E.P. Luca, Stenedorpstraat 87, 8400 Oostende, tel. 059/70.39.25.

PETER ROSSEL



Onze vliegschool.

Het vliegwezen aan de kust heeft in de laatste jaren grooten vooruitgang gemaakt. Knoeke kende onlangs een heel geslaagd vliegfeest en het zeilvliegen heeft reeds talrijke beoefenaars in onze streek:

Ook Oostende heeft zijn vliegschool en wij komen er graag op terug om te bewijzen wat er reeds gedaan werd in deze school en wat er in de toekomst zal gedaan worden.

Aan het hoofd van deze school staat de bekwame loods M. Abeele, wiens naam in alle bevoegde middens bekend staat als zijnde deze van een ervaren luchtvaarder, een man met stalen zenuwen die nog immer persoonlijk een ongeluk moest boeken. M. Abeele behaalde zijn brevet in 1925, dus op 20 jarigen ouderdom, hetgeen reeds een blijk is van zijn bekwaamheid.

Van zodra hij zijn school inrichte, kende hij onverwacht sukses in zoover dat hij twee hulploodsen kon gebruiken. Natuurlijk heeft ook dit bedrijf onder de heerschenden crisis geleden en zijn er, voor den oogenblik, slechts een vijftal leerlingen.

Naar M. Abeele ons verklaarde is er een tiental uren les noodig om zelf een vliegtuig te kunnen besturen. Deze lessen bestaan uit praktische en theoretische gedeelten, deze laatsten hebben meestendeels betrekking op de internationale en nationale wetgevingen inzake het vliegen.



Onder leiding van de heer Abeele organiseerde de Oostendse luchtvaartschool, voor vlieggrage en avontuurlijke toeristen, vluchten tussen de Oostendse luchthaven en het Panse strand. Na een moeilijke start in 1928 kenden deze vluchten met lesvliegtuigen van Belgische makelij in de jaren '30 een enorm succes. Het hier afgebeelde model is een Renard RSV 32/100.

*Als
je hand
het niet vermag,
laat dan
je ogen
en je mond
de mens verbazen.*

R.G. Fockedeij

*Paradijs
Paradox
Eigenwijs
Orthodox
Dorp,
ik hou van jou*

R.G. Fockedeij

Kunstexpo's in de molen - 1996.

De heemkring organiseerde tijdens de volle zomerperiode opnieuw een reeks zomerexpo's in de molen. Honderden bezoekers hebben weerom kunnen genieten van de creativiteit en de verbeelding, aangeboden door niet minder dan elf kunstenaars van de "Steense groep": Wim Duflou, Huguette Haemers, Rene Devriendt, Franky Maes, Monique Colman, Rita Polet, Trees Boudry, Hubert Bchiels, Tine Devos, Eddy Valcke en Rudy Vanthomme. De belangstelling voor de avondmarkt was iets minder, mede omwille van het minder goede weer. Volgend jaar volgt de vijftiende- en dus een lustrumuitgave van deze exporeeks. De "Steense Groep III - zomer '97" wordt iets bijzonders !

Roland Defever - coördinator

Lidmaatschap 1997

**U wordt opnieuw lid van onze heemkring
door betaling van 250 frank**

- via overschrijving op rekening nr. 001-06883712-38
- in Gasthof 't Vossenhol
- aan een bestuurslid

Stel niet uit tot (u weet wel) ... Dank bij voorbaat !