

'T SCHORRE

KONTAKTBLAD VAN DE HEEMKUNDIGE KRING STENE

11 JAARGANG DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Nr. 2/3



ADRES: Dhr/Meur/Guffr.:

ALBATROSSTRAAT, 15,
8400 OOSTENDE



HEEMKRING 'T SCHORRE STEEGE
GESTICHT OP 21 FEBRUARI 1978
DOEL 1 DE STUDIE VAN DE HEEMKUNDE

- 2. HET BEVORDEREN VAN DE BELANGSTELLING VOOR DE HEEMKUNDE.
- 3. HET BESCHERMEN VAN ALLES DAT WAARDE HEEFT VOOR DE HEEMKUNDE (BS 16 OKT 1980)



TEKENMAK ALLEHEILIGEN TENTOONSTELLING OVER
FOLKLORE, AMBACHT OF HOBBY IN DE RIJNZAAL
VAN 'T VOSSENHOL.
JEUGDVRIENDELJKE ROMMELMARKT.
VOORDAUGHTEN EN STONEREIZEN.
OPENDEUR ELKE TWEDE ZONDAAG VAN DE
MAAND.



MET DE HUIFKAR IN 'T SCHORRE.
TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS,
ELKE WOENSDAG EN ZATERDAGSAMSDAG
OM 14.30, NAH DE MEERK VAN STENE-DORP.
OOK OP AANVRAAG.
RESERVATIE GASTHOF VOSSENHOL.
TEL.: 700199.



DE STEENSE GROEP.
SCHILDER-, TEKEN- EN BEELDHOUWKUNST IN DE
MOLEN.
IN DE LENTE, WEDSTRIJN VOOR JONGEREN.
TIJDENS DE ZOMERMAANDEN, WEEKEINDE TENTOONSTELLINGEN.
GROEPTENTOONSTELLING TIJDENS DE
AVONDMARKT.



Derecept René

'T STEENSE KLOSJE.
KANTKLOSCURSUSSEN VOOR
BEGINNELINGEN EN GEVORDERDEN.
TWINTIG LESSEN VAN SEPTEMBER
TOT EN MET JUNI.
INLICHTINGEN BIJ MONTRICE
GRETA STOVE. TEL.: 800191.



DE STENELINGEN.
ELK JAAR ROND PASSEN
"SINT-AMMAFESTIJN"
I.M. KURT VERHEYDE
EEN AVOND VOL POEZIE, FILM,
TONEEL EN MUZIEK.

A. van der

INHOUD

Woord vooraf	P. Vandewalle
In memoriam Robert Decrop	& R. Fockedeij
10 jaar Heemkring	
Uitnodiging opening tentoonstelling	
Lid worden van de heemkring	
De zevende dag - uitnodiging	
Zieltjesavond - uitnodiging	
Voor den hoest...	H. Devos
E. Sabbeprijs voor geschiedenis	
Een Schorreboerin uit Stene	L. Colpaert
Affiche 10 jaar Heemkring	W. Lievens
Het Station van Stene	mmv A. Decloedt
Stene, 10 jaar geleden ...	smd R. Defever
Voordracht 1000 jaar Leffinge	
Kerstmarkt in Stene-dorp	

Samenstelling:	P. Vandewalle
	R. Fockedeij
	R. Decrop
	R. Defever

W O O R D V O O R A F .

Door moeilijkheden van technische aard kon in de maand juni ons periodiekje niet verschijnen, waarvoor onze verontschuldigingen. Om het wat goed te maken verschijnt deze keer een dubbelnummer. Met dit dubbelnummer hebben wij dan ook de gelegenheid om het tienjarig bestaan van onze Heemkring "t Schorre Steene" in de verf te zetten. Inderdaad, tien jaar geleden werd in het Vossenhol de Heemkring gesticht als bijna logisch gevolg van het Jaar van het dorp. Over de activiteiten van de Heemkring zullen wij het verder in dit nummer hebben. Tijdens de voorbije zomermaanden spitste de activiteit van de Heemkring zich toe op twee zaken: enerzijds de Schorretochten, anderzijds de Kunsttentoonstellingen in de molen. Beide zaken hadden een groot succes. Zo moesten wij met onze huifkar verschillende extratochten organiseren. Ook onze kunstenaars, leden van de Steense groep, brachten in de molen puik werk. Al onze aandacht moet verder naar de viering van 10 jaar Heemkring gaan, maar ook daarover

verder.

Paul Vandewalle, Voorzitter

In Memoriam Robert Decrop.

Op zondag 2 oktober 1988 overleed ons bestuurslid Robert Decrop in de leeftijd van 63 Jaar. Met pijn in het hart hebben wij hem langzaam zien aftakelen, maar ondanks de ongemakken en de pijn had Robert toch de moed vol te houden. Robert Decrop betekende enorm veel voor de Heemkring. Van meetaf aan was hij betrokken bij de stichting van onze Kring, hij stelde de statuten op en zorgde er voor dat zij werden goedgekeurd. Ik weet niet of wij op dezelfde manier door de administratieve beginfase van onze vereniging zouden geraakt zijn zonder het geduld en de werkkraft van Robert. Eenmaal de kring van start gegaan was, nam Robert de taak op zich ons archief en onze bibliotheek te inventariseren, een werk van lange adem waaraan hij zeer veel tijd besteedde. In de vergaderingen was hij de man die nauwgezet alle belangrijke tussenkomsten noteerde en het bestuur er geregeld aan herinnerde wat er in de vorige vergaderingen was beslist, in feite was hij ons "geweten", en wij deden er goed aan geregeld dit geweten te onderzoeken. Twee

†

Troostvol aandenken aan

DE HEER

Robert DECROP

Bediende S.A.I.T.

Oud marconist ter lange omvaart

Zeerijder 1940-1945

Lid Heemkundige Kring «'t Schorre - Steene»

Vereerd met verscheidene militaire en
burgerlijke eretekens

echtgenoot van mevrouw Georgette PYRA

geboren te Antwerpen op 22 juli 1925

en overleden te Oostende op 2 oktober 1988,
gesterkt door het ziekensakrament.

Georgette PYRA

Pieter en Els DECROP-LENAERTS

Marc BELOTTE en zoon(tje) John

Mevrouw Charles PYRA(†)-DECLERCK

De heer en mevrouw Omer LETTEN-PYRA

De families DECROP - PYRA - GOMBERT en
DECLERCK

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed.

Een bloem,

een roos,

een anjer ;

mij is het om het even ;

zal ik je telkens geven ;

een bloem

rechtop gesteeld,

zoals jou leven was ;

geen knop die hangt,

geen blad dat treurt,

een bloem

die hoogst genoeg heeft

aan één druppel regen

en één zonnestraal,

zoals jij was,

tevreden

met de kleinste kleinigheden

die jou

het leven gaf.

R. Fockedeij

Begr. Leo RAES, Stuiverstr. 191, Oostende, tel. 70 23 88
Drukkerij De Vriese, Oostende - Tel. (059) 70 25 89

zaken lagen Robert bijzonder nauw aan het hart: Stene-Dorp en de Molen. Voor beide zaken heeft hij zich met hart en ziel ingezet; hij waakte over de leefbaarheid van het dorp en zijn droom was een Stene-Dorp dat niet verder werd aan- getast door ongebreidelde urbanisatie-plannen. Je kon Robert nooit vervelen met een gesprek over de Molen. Jaar in, jaar uit ijverde hij voor het behoud en de restauratie van dit unieke gebouw op Stene, en ware het niet van Robert, die molen was al lang afgebroken. Het is ook Robert die ons er op attent maakte dat de Koning Boudewijn-stichting kleinschalige projecten, zoals de behoudswerken aan de molen, kon subsidieren. Het is dan ook dank zij Robert, die voor de zoveelste maal een dossier opstelde en overmaakte, dat wij momenteel in staat zijn de hoogdringende werken aan het interieur van de molen te kunnen aanvatten. Eenieder die Robert Decrop heeft gekend, Stenenaar of niet, al dan hem niet te vergeten en voort te doen met de zaken die hij heeft aangevat. Aan Mevrouw Robert Decrop en aan zijn kinderen en familieleden bieden wij dan ook, in persoonlijke naam en in naam van de Heemkring, onze blijken van christelijke deelneming aan.

.10 JAAR HEEMKRING

. Toen de stichters van de Heemkring onze vereniging boven de doopvont hielden, hadden zij nooit kunnen vermoeden hoe die kring zou evolueren, hoelang die zou kunnen bestaan, hoeveel leden er zouden zijn.

Na de goedkeuring van de statuten, al tijd een langdurig werk, konden wij van start gaan. Wij besloten dan maar een tentoonstelling in te richten met als thema: Stene vroer. Meteen was het een voltreffer: heel wat Stenenaars, jong en oud, al dan niet nog op de parochie verblijvend, kwamen onze verzameling foto's en kaarten bekijken. Jaar na jaar hielden wij tentoonstellingen, die altijd sukses kenden ondanks het feit dat zij steeds een ander publiek aanspraken. Ondertussen konden wij een echte huifkar op de kop tikken waarmee toeristische maar begeleide tochten door het schorre konden georganiseerd worden, daarbij staan twee verschillende trajecten ter beschikking. Dat de Heemkring een rol te spelen heeft in het behoud van de waardevolle zaken op Stene, zal niemand betwisten. Daarom was en is het voor ons een erezaak om de Molen van Stene te behouden en te verzorgen. Dank zij de tussenkomst van het Stadsbestuur, die de

molen aankocht, konden wij aan de gedeeltelijke restauratie van de molen denken. Deze gedeeltelijke restauratie kan niet anders dan in fazen verlopen. Eerst werden de bouwvallige afhankelijkheden gesloopt en werd het terrein rond de molen heraangelegd. Binnenin is men zover dat de benedenverdieping als tentoonstellings ruimte kan dienst doen. Dank zij de steun van de Koning Boudewijn-stichting konden wij de eerste verdieping aanpakken, zo zal daar een archief ruimte en een vergaderzaaltje kunnen gestaleerd worden. Het is altijd gemakkelijk de positieve elementen van een vereniging zoals de onze in het licht te stellen. Wij moeten ook durven kijken naar de minder mooie kanten. Zo moeten wij durven toegeven dat wij in feite weinig aan heemkunde doen, buiten onze tentoonstellingen en onze rondritten met de huifkar gebeurt er op dat gebied niet veel. Ter verontschuldiging mogen wij stellen dat Stene altijd een zeer kleine gemeente is geweest, waarvan een gedeelte tijdens de periode 1600-1800 onder water stond. Wij doen echter ons best om er wat aan te doen. Een ander probleem stelt zich rond het bestuur: in feite zijn de huidige bestuurders dezelfde als die van 1978, er aan toevoegend dat een aantal bestuursleden om gezondheidsredenen of om

beroepsredenen moesten af- haken. Wij zouden graag een aantal jonge mensen in het bestuur krijgen, mensen die op tijd de oude garde kunnen aflossen en die met hun ideeën vernieuwend kunnen werken.

* * * * * UITNODIGING * * * * *

* DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE HEEMKUNDIGE KRING *
 * 'T SCHORRE STEENE HEEFT DE EER U UIT TE NODIGEN *
 * OP DE OFFICIELE OPENING VAN HAAR TENTOONSTELLING *
 * " 10 JAAR HEEMKRING 'T SCHORRE STEENE " *
 * OP VRIJDAG 28 OKTOBER 1988 OM 20 U *
 * IN DE MOLEN VAN STENE - DORP *
 * DE TENTOONSTELLING BLIJFT GEOPEND VAN ZATERDAG *
 * 29 OKTOBER TOT DINSDAG 1 NOVEMBER, TELKENS VAN *
 * 14 U TOT 18 U. U BENT ER VAN HARTE WELKOM ! *
 * * * * *

LID WORDEN VAN DE HEEMKRING

U wordt opnieuw lid van onze heemkring door betaling van 250 fr:

- in Gasthof 't Vossenhol, Stene-dorp
- aan onze penningmeester Raoul Decrop, Steensedijk 146 8400 Oostende
- aan de voorzitter (Tel 802180) of een bestuurslid.

Onze hartelijke dank voor Uw steun!

DE ZEVENDE DAG

* * * * * UITNODIGING * * * * *

*
* DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE HEEMKUNDIGE KRING *
* 'T SCHORRE STEENE HEEFT DE EER U UIT TE NODIGEN *
* NAAR AANLEIDING VAN *
* " 10 JAAR HEEMKRING 'T SCHORRE STEENE " *
*
* TOT DE "ZEVENDE DAG", EEN PANELGESPREK *
* OVER EN IN DE MOLEN VAN STENE - DORP met: *
* J. Goekint, Burgemeester van Oostende, *
* J. Ghesquiere, Pastoor van Stene - dorp, *
* W. Snauwaert, Voorzitter Vl. Molenstichting *
* en P. Vandewalle, Voorzitter HK 'T Schorre. *
*
* OP ZONDAG 30 OKTOBER 1988 OM 11u30 *
*
* Daarna volgt een receptie. Van harte Welkom! *
*
* * * * *

 ZIELTJES-AVOND

Het traditionele PANNEKOEKENFESTIJN, waartoe wij U en Uw familie vriendelijk uitnodigen, gaat door op

MAANDAG 31 OKTOBER 1988 OM 20u30

in de gezellige Ridderzaal van Gasthof 't Vossenhol
te Stene-dorp.

De deelname in de kosten bedraagt 100fr/persoon.
U bent er van harte welkom!

NU HET WINTER WORDT...

... mogen we niet vergeten U te laten genieten van een oud recept dat werd opgediept uit een stofferig verleden. We geven het weer met punten en komma's, vooral zonder, zoals het met potlood op een vergeeld blaadje is neergekrabbeld:

VOOR DEN HOEST

100 g beste zeem (geen artificieel)
100 g bruine suiker
100 g fijnolie
100 g cognac
7 dorren van eiers (geen wit)
sap van 1 citroen of 2 appelsienen
citraen is beter

alles goed mengen in een flesch, laten staan tot de suiker gesmoltenis 3 tot 4 maal daags een soeplepel nemen
voor de kinders 3 soeplepels

Hugo Devos

PANNEKOEKEN- EN WAFELBAKKERIJ VAN "STEENE-DORP"



ROMA FOLKEDAY-DECOMBEL
 MELKERIJSTRAAT, 2,
 STEENE-DORP
 OOSTENDE
 TEL.: 059. 50. 44. 86 .



Genellig samen zijn
 in een rustich kader
 Gasthof
 Vossenhol
 Steene-dorp
 (rechtvoor 't kerke)

vzw De Gulden Sporen
Stichting voor de promotie van de Kunst

Etienne Sabbeprijs
voor Geschiedenis
1989

Inlichtingen : vzw De Gulden Sporen, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk
Tel. 056/23.24.42

„Oostende moet zijn groene long beschermen”



evrouw Colpaert bracht vijf kinderen groot en hielp het landbouwersbedrijf beheren. „Wij stonden kwijls om 5 u. 's morgens op. Tijdens de oogst sliepen we soms maar drie uurtjes per nacht.” (jjs)

STONE (Oostende) - Zopas organiseerde heemkring 't Schorre de zevende tentoonstelling. Onder het motto „Hard labour" werden er een 150-tal landbouwwerktuigen tentoongesteld die de schorreboer hanteerde voor de mechanisering haar intrede deed. We maakten van de gelegenheid gebruik om te praten met een sympathieke boerin, die samen met haar echtgenoot het vertrouwde boerenpaard verdrongen zag door de meer rendabele, en minder eisen stellende, traktor.

In 1952 namen de, uit Brugge en Bredene afkomstige, Colpaerts de Steense Thè-bussehoeve over; samen met 1 vaste knecht en 4 paarden runden ze het bedrijf. „In het begin was het hard voor ons tweetjes", herinnert een mijmerende Lucina Colpaert zich, „de dorpsbewoners aanvaardden ons onmiddellijk, maar de landbouwgemeenschap weigerde ons te aanvaarden". Hier is, te oordelen naar het feit dat Lucina ondertussen bestuurslid is geworden van de heemkring, verandering in gekomen. De Colpaerts maken intussen deel uit van het aktieve verenigingsleven in Steene.

„We hebben 2 zonen en 3 dochters opgevoed", vervolgt een opgewekte Lucina haar familiechroniek, „geen enkel van de vijf is op de boerdertij gebleven. Nochtans is het een leefbaar bedrijf. We bewerken 34 ha grond. Vesteelt, varkens en akkerbouw zijn onze voornaamste bezigheden".

rullen. Als ik tijdens de zomer naar het strand wil, dan kan dat. Het enige waar me een beetje de tijd voor ontbreekt is reizen. Ach, ik reis 's nachts, met een goed boek in de hand".

Op de vraag of er veel verandering is sinds ze zich vestigde in Steene, antwoordt de boerin bevestigend. „Kijk mijnheer, al na vijf jaar verblijf op de Thè-bussehoeve zagen we ons verplicht onze vaste knecht en onze 4 paarden de laan uit te sturen. De mechanisering was een feit, en de traktor deed zijn intrede. Sindsdien is onze nachtrust erop vooruit gegaan. Vroeger gebeurde het nogal eens dat we met 3 uren slaap moesten toekomen. Als je jong bent kan veel. Tegenwoordig vertaten we onze bedstee pas rond 7 u 's morgens, er zijn veel arbeiders die vroeger uit de veren moeten. We hebben niet te klagen, ik zou trouwens met niemand willen

Gezond

„Bovendien beoefenen we een gezond beroep, handenarbeid en veel frisse lucht doet een mens goed. Weet u dat we tien jaar aan hoefveoerisme hebben gedaan? De mensen mochten in juli en augustus bij ons inwonen. We hebben zelfs tien jaar na mekaar dezelfde Antwerpse familie over de vloer gehad. Ik hou van mensen, en de gastvrijheid van de landbouwer is bekend. Na deze vurige monoloog smeert Lucina haar stembanden met een teug van een wel zeer donker streekbier. Daarna steekt ze van wal over de rol die Oostende heeft gespeeld in de geschiedenis van Stene. „Weet u”, zegt ze, „dat Stene vroeger groter was dan Oostende? Beetje bij beetje werd er geknabbeld aan ons grondgebied. En alsof ze nog niet genoeg schade berokkend hebben, zijn ze nu begonnen met het uitbaggeren van de laatste groene long die Oostende rijk is, ik vind het schandelijk”. Heel wat omstaanders, die eveneens aanwezig zijn op de openingsplechtigheid, en die, door Lucina herhaaldelijk verbaal worden aangepord tot het beamen van haar standpunten, zijn het roerend eens met deze opmerking.

Pensioen

Als we even later informeren naar een eventuele behoefte om op pensioen te gaan, komt er een ander aspekt van Lucina's rijke persoonlijkheid bovendrijven, al haar fantasie.

„Als het aan mij lag, dan dragen ze me ooit tussen vier plankjes onze hoeve buiten. Ik zou nog liefst begraven worden in onze achtertuin. Zoals in de westerns, waar elke grote hoeve haar kerkhofje had. Ik heb fantasie hoor”, vertelt ze, aangeemoedigd door het gelach wat ze bij de omstaanders veroorzaakt.

Over de gefindustrializeerde landbouwbedrijven is de kranige boerin niet te spreken, ook hierover heeft ze een uitgesproken mening. „Ik hoef geen Büchenwilt-kippeëieren, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben voor een gemengd familiebedrijf. Onze vrijheid is er gewaarborgd, we zijn onze eigen baas, en regelen het werk zoals wij dat willen. Alles wat we doen ge-

beurt met liefde voor het vak, en dat is zeer belangrijk”, besluit Lucina het gesprek.

Als we aanstalten maken om huiswaarts te keren, roept de schorreboerin ons nog achterna: „Hé mijnheer, vergeet niet te schrijven dat Oostende zijn laatste groene long moet ontzien, dat is het belangrijkste wat ik verteld heb”. Het wezse gezegd. (jtm)

Beenhouwen —
Charcuterie

Gilbert Matthys
Willaert

Nieuwe dokstraat 51

Amsterdam - Oostende

Tel: 059 70 40 25

Onze specialiteiten zijn o.a.

- Barbeque -
- Fondue - Gourmet -
- Koude Schotels -

Verassingsbrood (vanaf min 4 pers)

30 verschillende soorten
zelfgemaakte charcuterie

Wees en blij kieskeurig
proef daarom de
specialiteiten v. Gilbert





**10 JAAR
HEEMKRING
't Schorre Steene
1978-1988**

**DE ZEVENDE DAG
ZO 30 okt. - 11u30**

**TENTOONSTELLING
IN DE MOLEN
van Za 29 oktober
tot Ma 1 november
van 14u tot 18u**



ORGANISATIE HEEMKRING 'T SCHORRE STEENE



Vleeswaren

fermette®

Antwerpen - Breda - Rotterdam

VERANDA'S • PERGOLA'S • ZWEMBADOVERDEKKINGEN



Een nieuw type veranda in een foto

VERANDALUX
de specialist!

vergunningenstraat 11, B400 oostende

☎ 059 / 32 10 16

Het Station van Stene.

Het zal onze lezers niet ontgaan zijn dat bij wegeniswerken in de nieuwe woonwijken geregeld zware waterleidingsbuizen werden bovengehaald. Met wat navraag weet men al gauw dat het hier gaat om een verbinding tussen Oostende-Station en de Stationsputten te Eer-negem. Deze waterleiding is niet het enige overblijfsel van een spoorwegaanwezigheid te Stene, een paar oude overweghuisjes getuigen nog van de aanwezigheid van de "IJzeren Weg" te Stene.

Enkele jaren geleden deden wij in dit Periodiekje een oproep om informatie over de spoorweg te Stene te bezorgen; de oogst was eerder mager. Wel verscheen enkele jaren geleden in het Parochieblad een reeks bijdragen van de hand van Meester Declodt, die zijn ervaringen met de spoorweg te Stene op papier zette. Omdat velen zijn verhaal ofwel niet gelezen hebben of wel vergeten zijn, willen wij het hier even hernemen.

Ongeveer een uur had het tuf-tuftreintje gedenderd tussen Torhout en Stene.

" Stene - Afstappen ! " riep de treinwachter. Of hij nu bedoelde " Afstappen " of " Uitstappen " weet ik niet zo juist... Maar, om Stene te bereiken moest ik "Uitstappen " en om de begane vloer onder de voeten te krijgen, van uit die hoge, houten treinwagon moest'k ook " afstappen ".

Het bommelreintje sjokte verder. Het nam de bocht naar de Meiboom; daar kreeg het aansluiting met de spoorlijn Brugge-Oostende, om, met een tweede bocht, onder de ijzeren brug door, zijn terminus te bereiken: het Oud-Station van Oostende op het Ernest Feysplein.

Ikzelf was ter bestemming: Stene - Station..-
 ..Een perron onder de blote hemel, een spoorweghuisje en...waarempel, een afgedankte spoorwagon voor goederenvervoer: Het Station !

Gedurende de jaren dat ik tussen Torhout en Stene pendelde heb ik meestal dat geschenk van de N.M.B.S. genegeerd. Van School naar het station was het niet zover en zo kon ik de wachttijd beperken tot luttele minuten.

Die bracht ik dan op het perron door. Doch, wanneer de regen striemde, was ik blij even te schuilen om er op adem te komen van het rennen. Dus....veel verloren stappen heb in " La Salle des pas perdus " van het station van Stene niet gezet. Ik zou het ook nooit hebben gekund ! Want de wachtzaal was maar " een schorte " groot. Immers in deze goederenwagon had men nog een schutsel geplaatst met een rommelig schuifje erin. Net een afsluiting voor een duiventil: het loket ! Benevens de wachtzaal was er dus ook een dienstlokaal voor de stationschef, tevens loketbediende, kaartjesknipper en bareelwachter. Van cumul gesproken !

Doorheen een klein, scheefhangend hekkentje, naast de wagon-wachtzaal, belandde ik op de Gistelsesteenweg. Wie naar de Konterdam moest stond voor een gesloten bareel. Wie Stene-Dorp tot bestemming had kon de fameuse kinderkoppige kasseiweg op, achter de smidse van Mr. Jules Verstraete, om dan rechtsaf te draaien naar het dorp.

Eens dat de bareelwachter, door middel van een groot rad de bareel had opengedraaid, lag de weg voor mij open...De weg die ik zo dikwijls gaan of lopen zou: de weg van Stene-Station naar de "nonnenschool"! Een kas-seiweg, aangelegd door de Duitsers in Wereldoorlog I, dwars door een steenoven. Links, de steenoven zelf met de ovens, een hoge schoorsteen, een woonhuis en de droogrekken. Rechts de schorre, waaruit men de klei dolf, met een rail over de straat voor de kleiwagenstjes. Verder kwam ik in de Guido Gezellestraat: een bestrating en bebouwing die reeds de allure van een straat had.

Guido Gezellestraat...in vele Vlaamse gemeenten doopte men, uit erkentelijkheid, een straat of plein naar de naam van onze priester-dichter. Stene was dit zeker ook verplicht. Immers, de broer van Guido, Josephus Gezelle, was pastoor geweest van Stene van 1898 tot 1901. Zo we de geschiedschrijver Robrecht de Beaucourt mogen geloven, zou het zelf door de tussenkomst van pastoor Jozef Gezelle zijn dat Stene in 1901 een spoorweghalte een "statie" bekwam.

Stene had sinds 1901 een spoorweghalte, zijn "statie".

Toen, denkkelijk, in het jaar 1941 alle reizigerstreinen in het zeestation van Oostende moesten aankomen betekende dit het einde van de halte te Stene. De spoorlijn werd tussen Snaaskerke en Oostende-Kaai gelegd met viaducten over de Gistelsteeweg, de Karperstraat en de Zandvoordesteeweg. En waar de lijn vroeger aansloot met deze van Brugge op de Meiboom, gebeurde dit nu iets voorbij de werkhuizen van de N.M.B.S.

Na het verdwijnen van de spoorlijn had de Konterdam geen openbaar vervoer meer ! Een ramp ! Ik mocht slechts op mijn apostelpaarden rekenen om de verbinding Zeestation - Konterdam tot stand te brengen. En weerom, bij het binnenkomen van de Konterdam maakte ik kennis met een bareel. De goederentreinen van Brugge werden immers langs de oude spoorweg afgetakt en naar het oud-station te Oostende geloodst. Nu hadden we te doen met een bareelwachtster, Margriet Vandendriessche. Ze was afkomstig van Torhout en Juffr. R. Van Elslande was er ten huize. We hadden geen moeite om beste relaties te onderhouden. De bareelwachter aan de Gistelsteeweg en de

bareelwachtster aan " de vaart ", thans de IJzerwegstraat, waren twee tegengestelden. De eerste was van " de Zwijgende Ede " - er kwam geen woord uit - Margriet daarentegen was rad van tong, ze kende alle voorbijgangers en voor iedereen had ze een goed woord. Van zodra ik op de Konterdam aankwam en me 's winters even opwarmde aan de kachel in " 't kotje ", wist ik van Margriet alle nieuwsjes. Vooral het oorlogsgebeuren op Konterdam was het dagelijks onderwerp. - In het najaar van 1942 gebeurde de wonderbaarlijke visvangst. De Belgische vissers halen een vangst binnen van 40.000 ton ! Langs Margriet om hebben we ook ons deeltje kunnen bemachtigen. En of we ermede welgekomen waren in Torhout ! En ze waren in oorlogstijd niet eens op de bon. Aan Margriet en Charles zullen we de beste herinneringen bewaren.

Na de oorlog heeft men nog jarenlang gesproken over en geijverd voor een tramverbinding met Dostende. De tussenkomsten vooral van de heren Kamiel Verschoore en Lucien Verbanck bleven zonder gevolg. Tot...na jaren geduld, een private onderneming (Provoost) de toelating kreeg en ook de durf bezat om een gammele autobus in te leggen met natuurlijk een zeer gespreide uurregeling.

Van sporen en spooroverwegen is er op de huidige Konterdam-Meiboom niet veel meer te bespeuren. Nochtans herinneren enkele straatnamen aan een verleden verbonden met het spoor.

" Oude Stationsstraat " en " IJzerwegstraat " hebben daar hun oorsprong. We durven zelfs gerust stellen dat het " spoor " aan de basis ligt van het ontstaan van de de Konterdam. Immers, veel oude Konterdammers die hier, rond de jaren 1900, hun huis hebben gebouwd, dat waren spoorwegarbeiders of -bedienden. Het hart van de Konterdam was geprangd tussen de spoorlijnen Kortemark-Oostende en de lijn Brugge-Oosten-de. Op de Meiboom liepen beide samen om hun terminus te be-reiken; het station aan het Ernest Feysplein. Wij kunnen best begrijpen dat de mannen van het spoor zich dicht bij hun werk hebben genesteld. Beide Oostendse stations en de werkhuizen van de N.M.B.S. lagen op een boogscheut er vandaan. Konterdam en Meiboom heeft veel te danken aan het spoor.

Tot daar het verhaal van meester Albert De-cloedt. Wie aanvullingen op dit interessante gegeven kan bezorgen, mag dit altijd bij een van de bestuursleden. Wij zoeken trouwens nog steeds naar een "foto van het beruchte station van Stene.



DEPOORTER Michel

ALLE VERVOER VERKOOP VAN ZAND EN TEEFJAARDE
AFZETBAKKEN

B.V.B.A. VERVOER DEPOORTER II

Ontwerpenstraat 3 · 8400 OOSTENDE (Sint-W)

Tel 059/70 71 40

PLACORA P.V.B.A.
 INVOER - GROOTHANDEL
 TORMOUTSTEENWEG 542 - 8400 - OOSTENDE
 MAGAZIJNEN OPEN VAN 8-12
 EN VAN 18 TOT 19 U.
 ZATERDAG TOT 16 U.

HOOG
 BARBIERE
 L'ÉTAGE

DE SPECIAALZAAK VOOR:
 - DE AANNEMER
 - DE KLEINHANDELAAR
 - DE "DOE-MET-ZELVER"

PLACORA

LUC VAN ACKER-DE SCHACHT



BEEMHOUWERIJ-CHARCUTERIE
 VERS INLANDS RUND-S-KALFS-
 EN VARKENSMEES
 KONIJNEN EN GEVOGELTE
 ZANDVOORDE STRAAT, 24,
 8400 CONTERDAM-OOSTENDE
 TEL. 70.50.85
 • KOUD EN WARM BUFFET •

TUINEN

JOS DEMUYCK
 GROENVOORZIENING
 TUINWERK & OPBEHOUD



ARCHIMEDESSTRAAT, 63,
 INDUSTRIEPARK - STENE
 OOSTENDE TEL 059/70.43.81

• FIETSEN • CYCLO-CROSS • SPORT •



CHARLES VAN HOUTTE
 VANDYCKSTRAAT, 9,
 8400 OOSTENDE

St.-ANNAKERKJE STELT VEEL MOOIS TE KIJK



De Steense voorvaders hadden altijd een grote liefde voor hun kerk. Ze waren zelf arm maar als ze een frankje te veel hadden, was het nog voor hun kerkje. Zo komt het dat het kerkje veel kunstschatten bezit. Daar komt nog bij dat men in de Franse Revolutie geluk kende. Napoleon eiste van de priesters dat ze de eed aan de Republiek zouden afleggen. De pous verbood dit. Als ze de pous gehoorzaamden werden ze in ballingschap gestuurd naar de Franse Cayenne en werden de kerkschatten afgehaald. Als ze echter de eed aan de Republiek aflegden werden ze door Napoleon beloond, in die zin dat ze de kerkschatten mochten houden. In Steens zijn er toen tezelfdertijd twee pastoors geweest : één van Napoleon en één van de pous. Zo komt het dat de schatten konden behouden worden. Voornaamste schatten van de kerk :

1. Twee historische glasramen prachtig geschilderd door Jules Dobbelaere van Brugge, voorstellende de eerste H. Apollonia, de heidin van Egypte (de beulen rukken haar de tanden uit), de tweede, de H. Anna, Maria's moeder. Deze glasramen van de gelovigen, werden in 1904 geplaatst.

2. Het altaar van de H. Willibrordus, kunstig bewerkt; boven het altaar een schilderij van de H. Maagd (schilder onbekend) en het beeld van de H. Willibrordus, apostel der Vlaamse Kust.

3. De communiebank in beeldhouwd eiken zoals de predikstoel.

4. Gewijde vaten : veel zilver- en goudwerk (kelken) een zilveren kelk van de XVIII eeuw, zeer kunstig uit-

gewerkt; Cibories, rems-trans).

5. De uitbeelding van de kruisweg komt van de St.-Lucasschool van Gent.

6. Het orgel : met middel-eeuwse orgelpijpen. Op Jechinisch gebied gemoderni-

seerd : electro-pneumatisch.
7. Schilderijen : vier zeer oude op hout geschilderde en van grote waarde. De linkerbeuk .

- Laatste avondmaal
- Begroefenis van Christus
- Christus aan het Kruis.

Verder zijn er nog de vloer van de kerk twee zerkstenen van één meter bij 60 cm. De ene is van de familie van De Zande (rond het jaar 1860) en de andere van de familie van De Ertsoemen Henricus Hendrickx, echtgenoot van Esselin (1717).

Het prachtig St.-Annakerkje zal tijdens het Jaar van het Dorp stemming verlicht worden.



Een blik in de St.-Annakerk overtuigt de toevallige bezoeker van de liefde waarmee de oude Steenenaars altijd hun godshuis hebben getooid en versierd.

MET VLEESWAREN
P.V.B.A. A. DEPUYDT GEBR.
"ALTIJD AAN DE KOP!"



TORNOUTSTEENWEG, 676, 8400 OOSTENDE

ALGEMENE VOEDING

ALLE DAGEN VERSE GROENTEN,
FRUIT EN VRUCHTEN
CONSERVEN • FIJNE VLEESWAREN
ZUVELPRODUCTEN • SUIKERWAREN
WIJNEN • LIKUREN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN



D. POLLET-VANBESIEÏ
GISTELSTEENWEG, 82, - TEL. 70.99.09.
8400 STENE - OOSTENDE



VOEDERS VOOR
VOGELS, MENS
EN DIER
COLPAERT LUC
VAARDIJK-NOORD, 20,
8452 MOOLWIJRE-WAARD

**Voordracht
1000 JAAR
LEFFINGE**

**Door J.M. Barra
op Vr 16 dec. '88
om 20u30**

**Gasthof Vossenhol
org. HK 't Schorre
Stene-dorp**

Za 17 dec. '88

KERSTMARKT

Charles VAN HOUTTE

schreef te Stene wielergeschiedenis te velde



CHARLES VANHOUTTE:
breins en een goed hart

Is de fiets in Vlaanderen het meest geliefde sportinstrument? Het is allesszins de halfgod van de landelijke dorpen waar er tenminste nog ruimte is voor een tafelhike koers zonder al te grote verkeersrisiko's in gezonde buitenlucht. Toen Stene nog geen bufferwijk van Oostende was, liet het zich niet pramen om de pedalerende grootheden naar de Hoge Barriera, de Steense Dijk en Stene Statie uit te nodigen. Mensen met een goed geheugen zullen je vertellen dat Poeske Scherens ooit met z'n eigen vliegtuig op het toenmalige vliegveld van Stene landde om op het Vettegas te fietsen. Ook wereldkampioen Stan Ockers zette aan in een wedstrijd te Stene en omdat hij wat laat op de afspraak verscheen, werden de reeds vertrokken beroepsrenners aan de brug te Snuskerke opgehouden om Stony toe te laten bij het palafon aan te pikken.

STADIA

Wie dat zich allemaal knap kan herinneren is de in vele middelen sympathieke gekende Charles Van Houtte «Karel» is van kindsbeen in de stiel en exploiteert nu zowat 25 jaar een fietsenzaak te Stene. In een kwarteeuw heeft deze rustige observator de drie grote stadia van de fiets meegemaakt. Kort na de tweede wereldbrand wilde iedereen een rijwiel als ver-

voermiddel om zich naar de fabriek, atelier of de kroeg te begeven. Dat was de gouden tijd van het rijwiel. In begin van de jaren zestig kwam de teleurgang. De tweewieler moest het afleggen voor brommers, motos en auto's als ideale exponenten van onze welvaartstaat. Doch tien jaar later greep de Vlaming terug naar zijn vertrouwde fiets om uitgekend de nadelen van de totaal gemotoriseerde wereld tegen te gaan. Die gezonde reflectie kwam de rijwielhandel ten goede die dank zij het wieltoerisme een nieuwe bloeiperiode kent.

RENNER

Die nuchtere analyse klinkt niet vreemd uit de mond van Charles Van Houtte. Een knaop die het niet enkel in de benen maar ook in de hertenen heeft zitten. Dat staat bekend. In zijn jonge jaren opteerde hij voor de wielersport en leerde te Stene Dier Vandecasteele, Ferdinand Van Hove, Michel Strooijbant en later ook Lucien Ketselaere, Dré Tempelaere en Roland Deroo kennen. Met die Deroo en Odial Vandecasteele spats hij over naar de toenmalige «anahankelijken» om ook als prof wat pistewert te verrichten in de bloeiende Oostende kulp. Kubler, Coppi en de Bobets waren Charlie's tijdgenoten waarmee hij in het Bos koppelritten reed.

EPOS TE VELDE

Toen Van Houtte de tijd niet meer kon ophrengen om zich bijna dagelijks op het wegrennen toe te leggen, schakelde hij over naar het veldrijden. Deze nieuwe gekombineerde sport van fietsen en lopen vond te Stene een rijke voedingsbodem. Daar was het enthousiasme van Charles niet vreemd aan. André Tempelaere en de gebroeders Robert en Kamiel Dedekere werden zijn vaste oefenmaat. De duinen van Raversijde werden als werkterrein uitverkoren en de trainingsjiver maakte van hen uitstekende cyclo-crossers. Op Stene organiseerde Van Houtte deshijds de allereerste veldrit in de rreek en die organisatie (wordt nu nog steeds verreden) kende

een machtig succes. Onder impuls van de Steense voorman groeide zijn Zeemeuwklub uit tot een onvervalste veldrijderschool waar onder andere wereldkampioen bij de liefhebbers Norbert Dedekere te voorschijn zou komen. Oh, Vanhoutte! In die jaren met z'n poulains en staat de jonge renners nu nog bij met raad als technisch leider van de klub.

BOEK

Als Charles Van Houtte op die 25 jaar terugblijkt zou hij best een boek kunnen vullen over het wel en wee van lietsend Vlaanderen. Stene had vast z'n stem in het wielerkoncert, maar de tijden zijn veranderd. Is het de verstedelijking of zijn de jongeren minder gehard en enthousiast. Fail is dat Stene het momenteel zonder wielerblijven moet stellen daar waar het sportvrijden van wieltoerisme een geweldige slucht heeft genomen. W.H.

STENE, HET DORP DAT STAD WERD



Bijvoegsel een «De Zeerochts»

van 10 maart 1978

STEENSE SCHORRE WAS LEVENS- GEVAARLIJK

...en zo kwamen enkele
Zandvoordse huizen in 1742
al bij Steene!

Drie woningen (van Pieter Fackel, van Daniel De Brock en Pieter Vuytsteke) die zich eigenlijk op het grondgebied van Zandvoorde bevonden, werden in 1742 bij de parochie van Steene toegevoegd. De Steense Schorre maakte immers een natuurlijke scheiding tussen de Steense en Zandvoordse parochies en zo waren die huizen reeds sinds onheuglijke tijden op de geestelijkheid van «Steene» aangewezen. Bisschop Henricus Josephus Van Buiseren moest hertoe echter een speciale toelating geven en deed dit in een «Apostille» op 1 februari 1743. Hieruit citeren we volgende passages die een beeld geeft van de Steense Schorre en haar gevaren:

...geconstitueert de meer by gelegenthydt der voorschreven huysen van de parochiale kerk van Steene, dewelke meer een half quartier van oene meyle van deselve afgelegn sijn en van de kercke van Zandvoorde wel twee uren, boven dat men daertoe niet en kan geraecken ten sy met peryckel van 't leven soo om de moeylykheden van de wegen naementlyk in den winter, en wel sonderlinge om het passeren van twee kreenen, waervan de een meer gevaerlyck is en te overvaeren...

Waaruit blijkt dat de gelovigen uit dese tijd in onse streek er wel één en ander moesten voor over hebben om ter kerke te gaan.

- Aan de rand van stad Oostende...
- Rustig gelegen aan het St.-Anna-kerkje te Steene-Dorp

Gasthof «VOSENHOL»

Stenedorpsstraat 29 - 8400 OOSTENDE (Steene-Dorp)
☎ (059) 70.01.99



- Aangenaam verpozen in een rustiek kader
- Speciale dranken
- Lekker hapjes